

Opening CSC Congres 2020: Op zoek naar de samenleving van morgen

Door Josine Westerbeek – Huitink

onafhankelijk voorzitter CSC en voorzitter congrescommissie 2020

Beste mensen,

Allemaal heel hartelijk welkom op ons Congres.

Dit keer onder wel heel bijzondere omstandigheden.

Als bestuur hebben we ons gebogen over de vraag of we het congres dit jaar wel door moesten laten gaan. Al gauw was het besluit genomen dat we dit wel wilden maar dat het Coronaproof georganiseerd moest worden. Gelukkig biedt het SBI onze thuisbasis met congrescentrum Zonheuvel, alle mogelijkheden om dit te doen zodat we vandaag een fysieke bijeenkomst gedurende de gehele dag hebben met maximaal 100 deelnemers waarbij in de middag de online deelnemers aanhaken.

Op deze manier kunnen we toch de traditie van het jaarlijkse CSC congres voortzetten.

In januari toen we het thema: “Op zoek naar de samenleving van morgen” vaststelden, hadden we niet kunnen bevroeden hoe actueel dit thema zou worden.

Ieder van ons heeft de afgelopen maanden te maken gehad met de gevolgen van de Corona crisis. Er kwamen diepingrijpende maatregelen van de overheid. Onze sociale contacten werden geminimaliseerd, moeten 1,5 m afstand houden, goed en vaak handenwassen, grote groepen vermijden en zoveel mogelijk thuiswerken.

Een tijdlang konden we ook niet op bezoek in verzorgings- en verpleeghuizen. Dit heeft voor veel ouderen geleid tot vereenzaming, onbegrip en opstandigheid.

De tweedeling tussen arm en rijk werd alleen maar groter.

Familieleden, vrienden, burens, kennissen zijn getroffen door het Corona virus. Soms, maar veel te vaak, met een heel verdrietige afloop.

Het was heftig. En dat is het eigenlijk nog steeds.

Mede In het licht van deze crisis ofwel pandemie spreken we vandaag over de zoektocht naar de samenleving van morgen.

Hoe gaat die samenleving er uit zien. Welke wijzigingen verwachten we in bv de zorg , bij de politie, de brandweer, in de economie (nationaal en internationaal), op de arbeidsmarkt en in de politiek wereldwijd.

Maar ook; wat gebeurd er op het gebied van duurzaamheid en solidariteit.

Welke gevolgen zien we psychologisch, sociaal en moreel.

Allemaal vragen waar we vanuit onze achtergrond en traditie antwoord op moeten geven.

Wat is de betekenis van de crisis voor ons toekomstig handelen?

Wat hebben geleerd van de crisis?

Hoe gaan we om met uitdagingen en problemen die al veel langer dan vandaag op ons pad liggen.

Willen en kunnen we **nu wel** verandering brengen in bestaande systemen, mechanismen en instituties daar waar we in het verleden daar niet of nauwelijks in geslaagd zijn?

Zijn we als christelijk sociale organisaties in staat om een tussenweg, de zogenaamde derde weg, in te vullen. Een christelijk perspectief tussen enerzijds de progressieve weg waarin groei kan mits we grenzen stellen en anderzijds de reactionaire weg waarin wordt teruggevallen op het verleden.

Hoe ziet die derde weg er dan uit als we het hebben over:

- 1) de actieve samenleving (zorg , onderwijs, werk)
- 2) een houdbare samenleving (duurzaamheid, rentmeesterschap en klimaat)
- 3) een kleurrijke samenleving (verscheidenheid, migratie, demografie)

Met dit congres willen we verkennen wat de mogelijkheden zijn en hoe we hier invulling aan kunnen geven.

Als opening van het congres heb ik zoals ebruikelijk gezocht naar een tekst in de bijbel die aansluit bij het congres thema.

En zo kwam ik bij de toelichting van diverse passages uit het Bijbelboek Daniël.

Hoop voor de toekomst

Als we kijken naar wat er in de wereld gebeurt, gaat niet alles goed. We zien miljoenen mensen sterven door oorlog terrorisme, honger, natuurrampen en

nu de Corona pandemie. Maar ook dichterbij zijn er problemen: in ons land; in onze eigen familie- en vriendenkring.

Je kunt bang worden van de dingen die gebeuren.

Hoe ziet onze toekomst eruit?

Die problemen en angsten die we nu ervaren waren er in de tijd van de Profeet Daniël ook al. Het bijbelboek Daniël kan ons weer hoop geven.

Israël en Babylonië waren in oorlog met elkaar. Koning Nebukadnesar van Babylonië verovert Jeruzalem. De Israëlieten raken alles kwijt en worden verbannen en tegen hun wil meegenomen naar Babylonië.

Ook de jonge Daniël wordt meegenomen en van zijn familie gescheiden.

Hij raakt alles kwijt en belandt in een uitzichtloze situatie.

Hij heeft geen hoop meer op een goede toekomst. Of toch wel?

Daniël vertrouwt ondanks alles op God en probeert zo goed mogelijk te leven.

God laat hem in visioenen en dromen een betere toekomst zien voor de Israëlieten en voor de hele wereld.

God belooft dat het rijk van de Messias komt waar de wereld nog steeds op wacht.

Daniël 2: 44

Tijdens de regeringen van die koningen zal de God van de Hemel een koninkrijk oprichten dat nooit ten onder zal gaan. Niemand zal het ooit veroveren. Het zal die koninkrijken verbrijzelen maar zelf tot in eeuwigheid blijven bestaan.

Tot zover.

Niet opgeven dus, maar volhouden!

Vertrouw op God, hij laat je niet alleen.

Dat is de boodschap voor Daniël en voor ons.

Blijf in Hem geloven en hem volgen ook als je het moeilijk hebt.

Hij wil ons hoop geven. Hoop voor vandaag, morgen en de toekomst.

Dat past goed bij het thema van vandaag: "Op zoek gaan naar de samenleving van morgen".

Mag de hoop voor een betere toekomst waar Daniël op vertrouwde, ons vandaag begeleiden bij onze zoektocht.

Ik wens u allen een goed Congres toe.

